



Evangelie
van
Johannes

De week van de nieuwe schepping (1:19-2:11)



• Structuur

A. Johannes' getuigenis van Jezus (1:19-34)

- 1) Johannes' relatie tot Jezus: de wegbereider (1:19-24)
- 2) Johannes getuigt van Jezus; het Lam, de Geestdoper, Zoon van God

B. Discipels' getuigenis van Jezus (1:35/36-49/51)

- 1) Eerste discipelen: Andreas en Simon Petrus (1:35/36-36-42)
Jezus = de Messias
- 2) Tweede discipelen: Filippus en Nathanaël (1:43-49/51)
Jezus = Mozaïsche profeet; Zoon van God, Koning van Israël (Mensenzoon)

C. Jezus' getuigenis van Zichzelf (1:50/2:1-11)

- 1) Mensenzoon
- 2) Eerste teken: Jezus = de oprichter van een nieuw scheppend, Messiaans tijdperk

7 dagen van de week van de nieuwe schepping

1:19-28	= dag 1
1:29 (de volgende dag...)	= dag 2
1:35 (de volgende dag...)	= dag 3
1:44 (de volgende dag...)	= dag 4
2:1 (op de derde dag ...inclusief)	= dag 5, 6 en 7



Jezus 1^e teken tot getuigenis van zijn identiteit (2:1-11)



2:1 En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galiléa; en de moeder van Jezus was daar.

2 Jezus nu was ook op de bruiloft genodigd, alsook zijn discipelen. **3** En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. **4** <En> Jezus zei tot haar: Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen.

5 Zijn moeder zei tot de dienstknechten: Wat Hij u ook zegt, doet dat. **6** Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metrétén.

7 Jezus zei tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. **8** En Hij zei tot hen: Schept nu en brengt het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. **9** Toen nu de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet vanwaar die was, maar de dienstknechten die het water geschept hadden, wisten het), riep de ceremoniemeester de bruidegom en zei tot hem: **10** Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men veel gedronken heeft, de mindere; u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. **11** Dit deed Jezus als begin van zijn tekenen in Kana in Galiléa en openbaarde zijn heerlijkheid; en zijn discipelen geloofden in Hem.

❖ **‘De moeder van Jezus’** ➡ ook deze ‘vrouw’ dient te accepteren dat zij geen ‘gezag’ over Hem heeft. . .

❖ **‘Mijn uur is nog niet gekomen’** ➡ **is een echo van de proloog; de zijnen hebben Hem niet aangenomen**
Het ‘gebrek aan wijn’ kan alleen ‘aangevuld’ worden door Jezus’ dood

‘...Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben’ (JH.10:10)

Jezus 1^e teken tot getuigenis van zijn identiteit (2:1-11)



2:1 En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galiléa; en de moeder van Jezus was daar. **2** Jezus nu was ook op de bruiloft genodigd, alsook zijn discipelen. **3** En toen er gebrek aan wijn was, zei Jezus tot de moeder van Hem: Zij hebben geen wijn. **4** <En> Jezus zei tot haar: Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Moeder, mijn uur is niet gekomen. **5** Zijn moeder zei tot de dienstknechten: Wat Hij u ook zegt, doet dat. **6** Nu waren daar zes steenvatjes, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metréten. **7** Jezus zei tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. **8** En Hij zei tot de ceremoniemeester; en zij brachten het. **9** Toen nu de ceremoniemeester het water dat hij had geproefd had (en hij wist niet vanwaar die was, maar de dienstknechten die het water geschonken hadden, wisten), riep de ceremoniemeester de bruidegom en zei tot hem: **10** Iedereen zet eerst de goede wijn gedronken heeft, de mindere; u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. **11** Dit deed Jezus als zijn eerste teken in Galiléa en openbaarde zijn heerlijkheid; en zijn discipelen geloofden in Hem.



- ❖ **Grieks Romeinse achtergrond** → Naast de godin Artemis, was Dionysos de belangrijkste god in **Efeze**
- ❖ **De wijnwonderen van Dionysos** → Hebben allemaal te maken met zijn **'komst' & 'openbaring'**
- ❖ **Dionysos in Palestina - Galilea** → het festival van 'Dionysos van de wijnoogst' werd in **Tyrus** gevierd
- ❖ In de 2^e helft van de 2^e eeuw v. Chr. dwingt **Antiochus Epiphanes** de joden, om in de eredienst voor Dionysos mee te gaan



Jezus 1^e teken tot getuigenis van zijn identiteit (2:1-11)



2:1 En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galiléa; en de moeder van Jezus was daar.

2 Jezus nu was ook op de bruiloft genodigd, alsook zijn discipelen. **3** En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. **4** <En> Jezus zei tot haar: Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen.

5 Zijn moeder zei tot de dienstknechten: Wat Hij u ook zegt, doet dat. **6** Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metrétén.

7 Jezus zei tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. **8** En Hij zei tot hen: Schept nu en brengt het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. **9** Toen nu de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet vanwaar die was, maar de dienstknechten die het water geschept hadden, wisten het), riep de ceremoniemeester de bruidegom en zei tot hem: **10** Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men veel gedronken heeft, de mindere; u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. **11** Dit deed Jezus als begin van zijn tekenen in Kana in Galiléa en openbaarde zijn heerlijkheid; en zijn discipelen geloofden in Hem.

- ❖ **Niet onbelangrijk** → Grieken & Romeinen identificeerden (ten onrechte) vaak **de God van Israel** met Dionysos
- ❖ Dionysos de 'wilde god' is de tegenhanger van **Apollo** → 2 verschillende zijden van de werkelijkheid in deze wereld
- ❖ **Euripides** en het tragedieverhaal van de Bacchanten
- ❖ **De Joodse achtergrond** → het huwelijk, het grote bruiloffeest, overvloed aan wijn in de Messiaanse eindtijd



Evangelie
van
Johannes